

Vliegerraad november 2014

1. *Heel wat dingen zijn leuk op school. Iedereen in de Vliegerraad is het daarmee eens.*
 - *De leerkrachten*
 - *De clubs*
 - *Springtouwen*
 - *De speelplaats*
 - *Projecten*

2. *Er zijn ook een paar ideetjes. De aanwezige kinderen vinden ze zeer leuk:*
 - *Vliegeren op het strand. Eerst een workshop en dan gaan vliegeren
Kan zeker bij mooi weer! Geen workshop want dat deden we vorig
jaar al. Er komt wel nog een atelier rond De Visserij!*
 - *Picknicken op de speelplaats bij mooi weer
Dit kan zeker, en liefst tijdens de laatste twee schoolweken. Dan zijn er
geen warme maaltijden meer.*
 - *Meedoen aan de Warmste Week
Al gedaan en heel leuk bevonden*

3. *De kinderen vinden het stom dat het altijd spaghetti of macaroni is op
vrijdag*
*Antwoord van Saar: we werken met een firma. Zij beslissen dat. Wij
kunnen dat niet veranderen.*

4. *De bakken worden niet mooi op hun plaats gezet en er moet echt orde
komen in de bakken.*
*De leerkrachten zijn al heel blij als alles IN de bakken opgeruimd wordt.
Er mogen gerust kinderen bij het opruimen bij de bakken staan en zeggen
welk speelgoed waar moet. Of ze kunnen zorgen voor symbolen? Frederik
wordt gevraagd om de bodem van de bakken vast te maken.*

5. *Kunnen de activiteiten voetbal en circus van speeltijd gewisseld worden?*
*Nee. De plaats waar gevoetbald wordt is heel groot, en tijdens de
middag moeten daar veel kinderen op kunnen.*

6. *De lijsten om mee te helpen in de refter kloppen niet altijd. De kinderen
die genoteerd staan kunnen soms niet meehelpen.*
*Aäron en Fauve: bekijken jullie dat eens met de kinderen? Of misschien is
het ondertussen al opgelost*