

DE

SUPER



VLIEGER

Wij zijn een paar kinderen uit de vierde leefgroep en wij hebben met de hulp van Christy (mama Febe) en Cindy (mama roos en Kat) een krant gemaakt met al wat er gebeurd is dit jaar.

Er waren in het begin van het schooljaar toch wel een paar veranderingen in onze school. Zo werden Karel en Ann-Sofie vervangen door Maaïke en Charlotte. Is Anke in de plaats van Sylvia gekomen. Toen werd Maaïke ziek, is ze even vervangen geweest door Debbie en na enige tijd is Saar in haar klas gekomen, samen met Katleen. Marie kreeg versterking door Sylvia, nee niet de Sylvia die de kleutertjes verzorgde hoor, verwarrend he...Maar alles wordt heel duidelijk als jullie verder lezen!

Wat een veranderingen en hoe komt dat nu allemaal, en misschien nog belangrijker, hoe gaat het met iedereen?

Wij zouden geen goede journalisten zijn als we dit niet eens zouden gaan navragen zijn. Want na de eerste shock toen we te horen kregen dat Ann-Sofie en Karel in september niet meer terugkwamen wilden we natuurlijk wel weten waarom he. Ann-Sofie trouwde met de liefde van haar leven en verhuisde. Kon die liefde van haar leven nu geen gewone Diksmuidenaar of zo

geweest zijn? Nee dus...We wensen haar natuurlijk het allerbeste, en heel veel liefde, en kindjes enzoverder...

En Karel, die had al de liefde van zijn leven? Wat kon dan de reden zijn dat hij niet terug kwam? Ah hij wou directeur worden...ok en in De Vlieger kan natuurlijk maar één directeur zijn, onze Joeri...Dus moest Karel zijn directeursplannen ergens anders gaan doen...Hopelijk vindt hij het fijn...

Sylvia die al jaren zorgde voor de kleutertjes had een droom. Zij wou thuis voor kindjes zorgen en na jaren dromen kon ze eindelijk haar eigen opvang starten. Daarvoor moest ze natuurlijk haar job in De Vlieger stoppen.

En een paar weken geleden werd Kristien vervangen door Melissa nadat ze aangereden werd door een vrachtwagen. Ook over Kristien hebben wij veel te vertellen!

Alle roddeltjes, nieuwtjes en weetjes over iedereen die weg is en die nieuw is zullen jullie in onze krant kunnen lezen. Verder zullen we het hebben over hoe dit schooljaar verlopen is, welke gebeurtenissen bijgebleven zijn en ook een beetje ontspanning zal te vinden zijn in ons krantje.

Veel leesplezier!

Hoe gaat het met Ann-Sofie? Zoals jullie wel weten is ze vorig jaar getrouwd, maar wat is er ondertussen allemaal gebeurd in haar leven? We vroegen het haar en dit heeft ze ons te vertellen:

Zij woont in Zwitserland, in een stadje dat Morges heet en dat is vlakbij Lausanne. (**Lausanne**, de hoofdstad van het **Zwitserse kanton Vaud**, ligt in het Franstalige deel van **Zwitserland**, aan het **Meer van Genève**. Het is de vierde grootste stad van Zwitserland. De stad ligt op 495 m hoogte, in een wijnstreek, en herbergt een van de mooiste gotische kerken van Zwitserland. Lausanne bevindt zich 62 kilometer (38.5 miles) noordoost van Genève.)



Luchtfoto Morges.

Ann-Sofie is ook mama geworden, op vrijdag 10 juni om 12u29 is Selma geboren! Het is een wolk van een kindje, ze is heel braaf (net zoals Ann-Sofie) en ze ruikt naar hazelnoot en karamel en wanneer Selma lacht voelt Ann-Sofie zich de gelukkigste vrouw op aarde!!!



Ook wij smelten bij het zien van lachende Selma....De naam Selma hoorde Ann-Sofie in Zwitserland en vond het heel leuk klinken, maar eerst vond haar man het een beetje een ouderwetse naam, maar na een tijdje werd hij het gewoon en vond het wel passen bij hen. Wij vinden het in ieder geval een geslaagde naam!

We vroegen Ann-Sofie of ze ons een beetje mist en ze zei dat ze ons wel mist en heel veel aan ons denkt, zo dacht ze vorige week nog aan ons (zesdes) en hoopte dat we het goed gingen doen met onze OVSG toetsen...Als ze later terug naar België komen wonen, in de buurt van Oostende zou ze heel graag terug naar De Vlieger komen.

Op dit moment is Ann-Sofie thuis met haar baby'tje maar voordien heeft ze een tijdje op een school gewerkt als toezichtster. (Zo een beetje als Paul en Jeanny bij ons) De school waar ze toen werkte was helemaal niet zoals de Vlieger (kan ook niet, zoals De Vlieger is er maar 1!) maar Ann-Sofie vond het er wel fijn. De kinderen kregen daar les in het Frans en in het Engels.

Ze zou heel graag nog eens op bezoek komen maar het is een heel lange reis en met haar baby'tje zal het nog niet voor direct zijn.

Ann-Sofie wenst iedereen van de zesdes heel veel succes in het middelbaar en de andere kinderen zal ze wel volgend schooljaar zien wanneer ze op bezoek komt!

In de plaats van An-Sofie kwam in september **Maaïke**. Jammer genoeg viel ze na enige tijd uit wegens ziek zijn, maar natuurlijk zijn we haar niet vergeten. Ook haar hebben we geïnterviewd om te weten hoe het met haar gaat. Dit wist ze ons te vertellen:

Het gaat al beter met haar, maar ze moet het nog steeds een klein beetje rustig aan doen. Ze heeft nog geen ander werk maar gaat wel een paar keer per week paardjes gaan verzorgen op de kinderboerderij. Ze vindt dat SUPERLEUK! Ze surft nog steeds, leert hout bewerken en leert ook omgaan met paardjes. Ook schrijft Maaïke nog steeds verhalen, tekent veel en zingt!

Kindjes heeft Maaïke nog niet maar heeft sinds april een konijntje, het heet Anakin

Skywalker (ja wij denken dat Maaïke wel een echte Star Wars fan is ;-)



(Anakin Skywalker)

Maaïke heeft af en toe nog eens een moeilijke dag maar er zijn veel mensen die haar dan kunnen helpen en dan gaat het weer voorbij....Gelukkig maar!

Wij vroegen of ze ons een beetje mist? En ze mist ons KEIHARD! Ze vond ons de liefste, coolste, grappigste patatjes die zo ooit in haar leven tegenkwam...(Whoehoe wat een compliment voor ons!!!)

Ze zal proberen nog eens langs te komen voor het eind van het schooljaar en wil ons alvast heel veel liever groetjes doorgeven, ook aan Saar en Charlotte.

Toen Maaïke ziek geworden is, zijn ze hier op school op zoek moeten gaan naar een nieuwe vervanger en eventjes hebben we Debbie gehad, en daarna Saar.

Hoe is het voor Saar geweest om in onze school les te komen geven? Vindt ze het nog steeds leuk?

We vroegen het haar:

Saar staat al 14 jaar voor de klas. De Vlieger was haar eerste lefschool en ze is heel blij dat ze voor onze school gekozen heeft!

Ze kwam hier werken omdat ze er 100% in gelooft en wat je ontdekt vergeet je nooit meer...

Wanneer we haar vroegen om een cijfer te geven van 1 tot 10 voor De Vlieger, gaf ze een 11! Een 11 omdat er machtige collega's zijn, zotte ouders en enthousiaste kinderen.

Haar grootste wens voor onze school is dat er elke dag kaboutertertjes komen om alles netjes op te ruimen. Tja...dat kunnen we allemaal wel gebruiken denken wij....(geen kamer meer moeten opruimen of de klusjes voor onze mama en papa laten uitvoeren door kaboutertertjes.....)

Ze is zot van de kinderen op De Vlieger (ja dat kan ook niet anders...het is een vereiste om een vliegerkindje te kunnen zijn he...de magische schoolpoort zorgt daarvoor, van t moment je 1 stap door die poort zet ben je een super-tofantastisch-vliegerkind...maar vertel dat aub niet verder...dat is een vliegergeheim he...)

Ze vindt haar vliegerkindjes in de klas leuk omdat ze vol energie zitten, goed kunnen samenwerken en zo zot zijn als een achterdeur (wij denken dat ze het ook een beetje over haar eigen had...)

We vroegen haar ook of ze De Studio kent en wat ze er van vindt? Ze vindt het een prachtig project, het geeft een boost aan het onderwijs en ze duimt voor een goede start.

Voor ons is Saar alvast geslaagd voor haar eerste jaar in De Vlieger en mag ze volgend jaar aan haar tweede jaar beginnen!



Saar en haar zotte klas 😊

Wist dat Je?

Wist je dat cavia's 4 tenen vooraan en 3 tenen achteraan hebben?
Wist je dat een worm 10 harten heeft?
Wist je dat een zeester geen hersenen heeft?
Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?
Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je rechterschouder kunt kijken?
Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan mannen?
Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken?
Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is?



Wat is het toppunt van optimisme?
Met je laatste geld een portemonnee kopen

Wat is het toppunt van beleefdheid?
Op je eigen tenen trappen en pardon zeggen

Wat is het toppunt van een vetvrij dieet?
Geen vetgedrukte tekst meer eten

DE BESTE MOPPEN

Waarom zijn domme blondjes blij als ze een puzzel in twee manden afkrijgen?

Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar

[Hahahahahahahahahahahahahahaha](#)

Er komt een vis bij de dokter binnen...De dokter zegt: Ik zie het al....uit de kom....

[Hahahahahahahahahahahahahahaha](#)

Een boer komt een apotheek binnen. De apotheker laat een boer. Hij zegt: Oeps een boertje...De boer pikt dat niet, laat ook een boer en zegt: oeps een apothekertje....

[Hahahahahahahahahahahahahahaha](#)

Er komt een man bij de dokter en zegt: het doet zo'n pijn als ik in mijn arm knijp....De dokter zegt: Wel dan moet je dat niet meer doen he...

[Hahahahahahahahahahahahahahaha](#)

Er zitten 2 Belgen op een tandem, zegt de achterste tegen de voorste: Ik haal je zo in....

[Hahahahahahahahahahahahahahaha](#)



Wat gebeurde allemaal in de klas van Cindy?

We vroegen het haar. Ze vond het kamp dit jaar heel leuk. Het thema was vikingen en het leuke eraan was dat we met heel veel waren en alles supervlot verliep. Iedereen was enthousiast en iedereen heeft er honderd procent van genoten. Cindy was de slavine van de prinses en vond dat heel tof om te doen. De verjaardagswensen dit jaar waren ook weer heel origineel en leuk. Ze wachten wel nog steeds op mooi weer om een waterpistoolgevecht te houden. Er was een pyjamafestje met dansen en dat vond Cindy een leuke verjaardagswens. Haar verjaardagswens was dat ze een massage kreeg door kinderen die haar wilden masseren. Er was niets die niet leuk was dit schooljaar, alles was heel leuk en de kinderen zijn mega flink geweest. Het allerleukste dit schooljaar vond Cindy de jungle dozen.



We vroegen Cindy of ze misschien eens in een andere klas zou willen lesgeven maar

dat wil ze niet. Ze vindt het heel leuk in haar klas en zou geen andere klas willen. Als laatste vraag wilden we wel graag weten van welke muziek Cindy houdt en haar favoriet liedje is Breath you in my dreams van Trixie Whitley en dat liedje speelt ze vaak in haar badkamer om haar dag mee te starten. (Wij denken dat ze dan luidkeels meezingt ;))

Ook de kinderen van Cindy vonden het kamp heel leuk. En de verjaardagswensen ook. Ontbijten in de klas, dansen in pyjama, Cindy masseren, ...

Ook de projecten vonden ze heel leuk, de jungle dozen, de apotheek dat ze maakten, enz...

En de Ateliers waren dit jaar tof om te doen.

En natuurlijk vinden ze ook Cindy leuk 😊



Het krantje mocht er komen van Joeri op voorwaarde dat er foto's van hem en van zijn honden in zouden staan. Wij vonden nergens informatie over een hond van Joeri, dus we zochten naar een hond die wij passend bij hem vinden...

Joeri : moest hij een hond zijn die zijn team leidt ☺



← Zie je de gelijkenis?

We hebben ook nieuws over

Karel. Je weet wel, onze leerkracht die directeur is geworden!

Het gaat heel goed met Karel, Hij is geopereerd aan zijn knie. Dat ging in ieder geval beter dan de miserie met zijn amandelen... ☺

Hij mist ons heel erg, maar gelukkig verneemt hij via Charlotte wat nieuwtjes uit de klas. Regelmatig belt hij ook nog eens met Joeri. Soms om raad te vragen, soms om bepaalde zaken te overleggen, maar soms om eens 5 minuten goed te zeveren. ;)

Het directeur zijn vindt hij erg leuk, het was zo een druk jaar voor hem dat hij geen tijd had om het 'leerkracht' zijn te missen. Het is wel zo dat hij nu minder in contact komt met zijn kindjes, dat is iets wat hij erg mist. Nu zit hij heel veel op zijn bureaustoel... Gelukkig heeft hij een hele goeie :p...

Hij vindt het daar super leuk! Het leukste aan zijn job vind hij de afwisseling want de dag start en je weet nooit hoe die zal eindigen.

Hij heeft hele leuke en lieve collega's. De speelplaats daar is GIGANTISCH! Het domein is 3,5 hectare groot... Weet jij hoeveel voetbalvelden dat zijn? ☺ (wij niet direct, wij zijn ook geen voetballers he...)

De speelplaats bestaat uit verschillende zones: er zijn 3 voetbalveldjes, 1 plaats om muurbal op te spelen, 1 basketbalplein, een overdekte speelplaats, een zone om te fietsen, in het bos hebben ze dan een kampenhoek,... Dan hebben ze nog een 4tal speeltoestellen. Wat een speelplaats! Hier kunnen de kinderen zeker niet over klagen... :p

De verschillen van de vlieger en de boomhut zijn: Ze hebben een enorme buitenruimte, maar daarnaast zijn er eigenlijk ook veel gelijkenissen, zoals lesgeven, de omgang met de kinderen, de regels en afspraken,... Wat wel nog een

verschil is dat ze hun boterhammen wel altijd in de klas opeten. Enkel warmeters zitten in een refter. Als het mooi weer is eten de boterham-eters altijd buiten.

Het is geen leefschoon, het is een freinetschoon. Maar de verschillen met De Vlieger zijn heel klein.



En hoe was het voor Charlotte om in onze school te komen werken?

We vroegen het haar!

Charlotte vindt het leuk dat we in de klas zelfstandig kunnen werken, leergierig en erg enthousiast zijn (Sommigen zijn zelfs een beetje prettig gestoord :p).

Ze koos om leerkracht te worden in de deze school omdat ze ervan overtuigd is dat methodescholen de beste zijn.

We vroegen wat ze van de Studio vond en ze zei: "Super goed!"

Charlotte's vorige job was een leerkracht zijn over verschillende scholen en ze heeft ook 1 jaar gewerkt in een broodjeszaak.

Op een schaal van 1 tot 10 hoe leuk deze job is zei ze 9 op 10 want in de evaluatie's kruipt heel veel werk.

Als ze deze school kende toen ze klein was had ze hier zeker willen zitten want er is een leuke speelplaats, lieve leerkrachten en een leuke manier van werken.

Karel 'opvolgen' was moeilijk vond ze het was een grote druk, ze heeft haar best gedaan en wij (de kinderen) vinden dat het SUPER goed is gelukt. ☺

Wij vroegen ons af hoe Charlotte eigenlijk hier is gekomen, het kwam door Karel. Hij vertelde Charlotte over De Vlieger en Charlotte heeft hier dan stage gedaan bij Ciska (maatwerk) en vond dat super leuk. Ze hoorde dat Karel directeur ging worden en ze wou hier dan heel graag leerkracht worden dus heeft ze gesolliciteerd en hier staat ze dan. :p

Natuurlijk wilden we ook weten hoe het voor de kinderen van de vierde leefgroep is om Saar en Charlotte dit schooljaar te hebben als leerkracht en hoe het schooljaar verlopen is.

We vroegen enkele **kinderen uit de vierde leefgroep** wat voor hen het hoogtepunt van het jaar was en Mathias en Jutta vonden de overnachting het hoogtepunt van dit Schooljaar.



(erg fris zien de overnachters er niet uit lijkt ons...)

Francesca vond de boekenbeurs leuk, en weet je wel dat onze Vliegerkindjes zelfs op het VTM nieuws te zien waren? Ja ja ze weten wie ze in beeld moeten brengen he...



Eros vond het kamp dit jaar super leuk.

Het thema vikingen vond hij heel tof.

De kinderen uit de klas van Saar vinden het heel leuk dat Saar grappig kan doen en de kinderen van Charlotte vinden het leuk dat ze jong is, glitter draag, begripvol is en altijd goed gehumeurd is.

We vroegen de kinderen wat ze nu eigenlijk vinden van De Vlieger en Matthias zou iets meer voorbereiding willen krijgen op het middelbaar, Jutta vind het leuk dat we op een andere manier les krijgen, Francesca vind het een heel goede school en Eros vind het goed dat niet altijd alles gepland is.

We vroegen ook of ze hier iets zouden willen veranderen en Matthias zou meer de kinderen voorbereiden op het middelbaar, Eros wil meer ruimte op de speelplaats, Jutta minder zand op de speelplaats en Francesca wil minder vuil. De kinderen vinden het wel heel leuk dat ze niet iedere dag huiswerk krijgen.

Mathias en Eros vinden het leuk om de oudste te zijn, Jutta twijfelt en Francesca vind het helemaal niet leuk.

Dan waren we ook wel benieuwd wat de kinderen vinden van De Studio (je weet wel, de nieuwe school die in september start)

Van de kinderen die wij hebben geïnterviewd zou Jutta naar De Studio gaan. Ze denken allemaal dat het een leuke school zal zijn en dat het een kans moet krijgen.

Ze vonden het allemaal een tof schooljaar en hopen volgend jaar dit ook te kunnen zeggen!



Zoals jullie allemaal weten had **Kristin** enkele weken geleden een ongeluk, ze

werd onderweg naar school omvergereden door een vrachtwagen...We waren heel benieuwd hoe het nu met haar is en Wij hebben haar geïnterviewd.

Kristin is nu al 6 weken thuis . Ze mist de school de kinderen en de collega's heel erg.

Met haar been is het al veel beter. Ze is al 3 keer geopereerd en ze zal nog maanden moeten thuis blijven.

In september zal ze nog niet kunnen terug komen en ze zal dus ook niet kunnen meedoen met het leerkrachten forum, ze hoopt in januari terug te komen werken.

De kinesiste komt elke dag oefeningen doen en haar nek masseren omdat haar nek ook pijn doet van het accident

Ze kijkt al uit naar haar eerste fietsritje . De mensen rondom haar zijn heel behulpzaam.

Ze zit niet in het gips omdat ze naast breuken nog vele wonden heeft.

Ze verveelt haar niet thuis maar ze vind het niet leuk dat ze bijna niets kan doen . Ze heeft een buis in haar been waar het wondvocht uitloopt in een flesje.

Ze mist ons allemaal heel erg (wij haar ook!) en ze verlangt superhard om terug naar school te kunnen komen.



We hebben ook **Sylvia** opgezocht met onze vragen. Niet Sylvia die in de klas helpt met Marie, nee Sylvia die in de klas van Marijke hielp met de kleuters. Misschien heeft ze ook jou nog geholpen

op het potje of je ingestopt om een middagtukje te doen. Nu doet Anke haar werk, maar hoe is het met Sylvia en wat doet ze nu ze niet meer bij ons op De Vlieger werkt?

Sylvia werkte vroeger bij Marijke en heeft nu een eigen business . Ze doet in haar eigen huis opvang voor kinderen, Het grootste verschil is dat ze nu met baby's en peuters werkt van 0 tot 2.5jaar. Daar verzorgt ze de kinderen ze maakt eten klaar, ze geeft melk aan de baby's en stopt ze in hun bed....

Voorlezen vinden de kindjes ook heel leuk, tussendoor vieren ze hun verjaardag.

Daarvoor maakt ze een hele mooie kroon dat ze vooral van Els heeft geleerd.

Er komen acht kinderen per dag en als het mooi weer is gaan ze naar buiten opstap, ze knutselen heel veel.

In de speelhoek spelen ,dansen...enz Sylvia mist ons en de speelplaats, de babbels. De laatste jaren dat ze bij Marijke stond voelden ze zich echt een duo. Ze denkt nog veel aan de leuke momenten in de vlieger.

Maar haar nieuwe job zou ze niet willen ruilen. Onthaalouder is voor haar een droom die werkelijkheid werd.



Interview met de derde leefgroep.

We vonden zowel Marie en Philip, als een aantal kinderen uit de derde leefgroep bereid om een aantal vragen te beantwoorden over het voorbije schooljaar. Sara (Marie), Alexander (Philip) en Fien (Philip) stonden ons te woord.

Allemaal vinden ze De Vlieger top. Marie, Philip en Sara geven onze school een 10/10. De 8,5/10 en 9/10 van Alexander en Fien zijn natuurlijk ook niet mis.

In het begin van het schooljaar gaan we traditiegetrouw op kamp. Wat vonden de derde leefgroepers trouwens leuk op kamp?

Marie vindt de toneeltjes en de workshops altijd zeer leuk.

Philip vond deze keer de trouw zeer geslaagd.

Sara vond het verkleeden en het thema heel tof.

Fien merkt op dat ook het groot spel zeer fijn was.

Zijn er dingen die onze praatgasten graag willen veranderen?

Er zijn inderdaad een aantal dingen.

Gaande van lawaai en drukte tijdens het eten, tot het verzamellied.

Alexander en Fien willen helemaal niets veranderen.

Welke interessante projecten waren er zoal in de derde leefgroep dit jaar?

De projecten visserij en bakkerij vielen erg in de smaak bij de kinderen van Philip. Daarnaast kwamen er in hun klas nog interessante onderwerpen aan bod, gaande van natuur en menselijk lichaam tot oorlog.

Bij Marie leerden ze heel wat uiteenlopende dingen maken. Zowel het maken van gezonde frisdrank en knuffels als het maken van een film kwamen aan bod.

Waren er bij Philip en Marie ook leuke verjaardagswensen?

Ja, hoor!

Bij Marie werden er bijvoorbeeld totemdieren beschilderd in de tuin van Lucia.

Ook eens extra gaan zwemmen kwam aan bod.

Bij Philip was er dit jaar een game-namiddag. Er werd ook buiten gespeeld op de speelweide. De waterspeltjes waren ook heel leuk.

Toffe uitstappen, waren die er ook?

Natuurlijk!

De klas van Marie verzamelde takken in het parkje om een wensboom te maken.

Bij mooi weer was er ook een strandbezoek.

De klas van Philip bezocht de Amandine en een aquarium. Er werd ook een kasteel bezocht.

Geen Vlieger zonder forum... welke mooie forumherinneringen kunnen we meenemen uit de derde leefgroep?

Heel wat!

Kampioenschappen, vriendschap, schelpen, enz...

Heel uiteenlopende, boeiende onderwerpen dus.

Hartelijk bedankt Fien, Alexander, Sara, Marie en Philip!!!

Enkele sfeerfoto's



Fietstocht 4^{de} leefgroep



Pyjama-dag tweede leefgroep



Hangmat op de grond Tweede Leefgroep



derde leefgroep



Boomklimmen Tweede leefgroep



Vikingkamp!!!

wat heb je dit jaar
gedaan waarop je
trots bent?



wat vond je dit jaar
het allerleukste?



Op 10, hoeveel
punten
geef je dit jaar?
Waarom?



Welke drie woorden
passen goed bij dit
jaar?



Wat zou je anders
doen als je het jaar
nog eens zou
overdoen?



Welke dag van dit
jaar zou je nog eens
opnieuw willen
doen?



ZITDAZO

heb je dit jaar iets
of iemand gemist?



op wie ben je dit
jaar wel eens boos
geweest?



Heb je zin in
volgend jaar?



Denk je dat je dit
jaar veranderd bent?



Maak een slogan
van het afgelopen
jaar!



ZITDAZO

wat heb je dit jaar
gedaan waarop je
trots bent?



wat vond je dit jaar
het allerleukste?



Op 10, hoeveel
punten
geef je dit jaar?
Waarom?



Welke drie woorden
passen goed bij dit
jaar?



Wat zou je anders
doen als je het jaar
nog eens zou
overdoen?



Welke dag van dit
jaar zou je nog eens
opnieuw willen
doen?



ZITDAZO

heb je dit jaar iets
of iemand gemist?



op wie ben je dit
jaar wel eens boos
geweest?



Heb je zin in
volgend jaar?



Denk je dat je dit
jaar veranderd bent?



Maak een slogan
van het afgelopen
jaar!



ZITDAZO

Het was weer een geweldig jaar!

De vlieger is gewoon top!

Hopelijk hebben jullie wat genoten van ons kort overzicht...

We hadden nog veel meer in onze krant willen schrijven maar dat zal voor september zijn!

Dan zullen we twee pagina's aan **Kaat** besteden om goed te maken dat ze in deze editie niet aan bod is gekomen...(sorry Kaat!)

Ook Sylvia (nieuwe leerkracht derde leefgroep) zullen we in september in de spotlight zetten;)

Maar het jaar vloog voorbij en voor we het wisten was het de laatste schooldag en moesten we stoppen met schrijven en interviews afnemen Omdat we iedereen nog wilden bereiken voor ze in vakantiemodus gaan en al deze interessante nieuwsflitsen niet meer zouden willen lezen... En geef toe, je bent er wijzer door geworden he?

Prettige vakantie iedereen en veel plezier aan de zesdes in hun nieuwe school!



Jullie reporters waren Armande, Sterre, Febe, Rosie, Roos en Lio. Hopelijk hebben jullie genoten van deze eerste editie van de SUPERVLIEGER...

En bij deze doen we ook een oproep naar nieuwe reporters om van deze krant een succesverhaal te maken. Aangezien Lio, Roos en Febe in september beginnen aan een nieuw en spannend avontuur (De Studio) hebben we enkele vacatures vrij en zoeken we opvolgers voor hen...Wie zich geroepen voelt mag Sterre, Rosie of Armande aanspreken en hun CV en motivatie brief afgeven;)

